



Heemkundekring

**vehchele**

## MEDEDELINGENBLAD

Heemkundekring “Vehchele” is aangesloten bij de “Stichting Brabants Heem” en opgericht op 28 april 1981.

Secretariaat: Merwedelaan 21 5463 JL Veghel  
Mevr. Corry Lunenburg, tel. (0413) 36 71 45  
Heemkamer: In “Het Raadhuis”, Markt 1 te Veghel,  
tel. **06-42 96 61 43** (tijdens openingsuren)  
Bankrelatie: Rabobank, IBAN nr. NL52RABO0153393173  
t.n.v. Heemkundekring “Vehchele”  
Redactie: Henk van der Voort, Esdoornstraat 7,  
5461 CH Veghel. tel. (0413) 36 36 51

**2017-03**

**augustus 2017**

### **Inhoud:**

In Memoriam Rien Vlemmings.

1. Verslag Excursie naar Schijndel op 20 juni.
2. Verslag Boekpresentatie Adriaan van der Linden op 24 juni.
3. Crossroads 7 september.
4. Open Monumentendagen Meierijstad op 9 en 10 september.
5. Film "Meierijstad Stroomopwaarts" op 12 september 2017.
6. Lezing over voedsel van vroeger op **zondag** 29 oktober.
7. Overleden leden.
8. Ontvangen materiaal, documentatie.



### **In Memoriam Rien Vlemmings**

Op zaterdag 29 juli hebben we in de Lambertuskerk op een waardige manier afscheid genomen van ons bestuurslid Rien Vlemmings. Rien was al langere tijd ziek. Meerdere keren hing zijn leven aan een zijden draadje en op 25 juli 2017

kwam hij te overlijden.

Het was heel bijzonder hoe Rien de laatste jaren en vooral de laatste maanden van zijn leven heeft beleefd. Heel nuchter en vaak met een glimlach op zijn gezicht kon hij aangeven hoe hij door zijn ziekte weer wat meer had moeten inleveren. Ja, hij zou er binnenkort niet meer zijn, maar zolang hij kon bleef hij van het leven genieten en zich inzetten, o.a. voor de heemkundekring. Dus Rien ging door met wat hij altijd deed. In de archiefkelder bracht hij vele uren door met het ordenen en beschrijven van de collectie. Hij leverde een actieve bijdrage aan diverse tentoonstellingen, zoals de laatste tentoonstelling met oude foto's van de Aloysiusschool.

Op 20 juni fietste hij zelfs nog naar de excursie in Schijndel. Dat was tekenend voor Rien. Hij was er altijd bij en hielp waar hij maar kon. Als rasechte Veghelaar ging de historie van zijn dorp hem aan het hart. Als bestuurslid van Vehchele (sinds 2012) ijverde hij overal waar hij kwam voor meer bekendheid van de heemkundekring. Tientallen mensen heeft hij weten te overtuigen om lid te worden of een financiële bijdrage te geven voor een project.

Zelf gaf hij ruim van te voren aan bij zijn overlijden graag een bijdrage te willen vragen voor een nieuwe serie attentietegels in plaats van bloemen. De bezoekers van de uitvaart hebben in de twee hoeden achter in

de kerk royaal gehoor gegeven aan zijn wens. Bij de realisatie van dit project zal dit op gepaste manier aandacht krijgen.

De afscheidsviering in de volle Lambertuskerk was een woord- en communiedienst die werd voorgegaan door Karin Kuijpers. Het speciale koor onder leiding van de neef van Rien, Wim van de Louw, luisterde met sfeervolle Latijnse gezangen de viering op.

Het gekozen evangelie ging over de wonderbaarlijke visvangst. Mannen die erg hun best doen om resultaat te halen maar zonder resultaat. Ze krijgen de opdracht om het nog eens te gaan proberen, maar dan op een andere manier. Ze moeten het over een andere boeg gooien. Zo zou Rien ook gereageerd hebben. Niet doormodderen zoals je gewend bent, maar herbezinnen en een andere aanpak kiezen. Resultaatgericht denken. Dan oogsten de vissers netten vol. Zo vol dat deze dreigen te scheuren. Want, iets waar je hard voor hebt gewerkt, kun je weer verliezen. Ook dat heeft Rien meegemaakt. Verlies van geld en goederen, maar nog erger van mensen die hem dierbaar waren. Met zijn constructieve instelling "knoopte hij touwen van de netten weer aan elkaar" en begon opnieuw. Het Geloof dat het goed zou komen, was er altijd. En als er weer geogst kon worden moest dat natuurlijk gevierd worden. Rien hield van keihard werken en nog meer van feesten. Het Leven moest gevierd worden!

Zo hebben we, samen met heel veel mensen, ook zijn afscheid gevierd...

Met Rien hebben we een kartrekker en steunpilaar voor de heemkundekring af moet geven. Maar Rien zou zeggen: "Jongens, schouders eronder en weer verder. Het komt goed, als je er maar in blijft geloven!"

We wensen Thera, de kinderen: Mark, Frank, Erma en Elle veel sterkte en het allerbeste toe.

We houden contact.

Voorzitter,  
Bernard Vissers  
namens bestuur heemkundekring Vehchele

## 1. Verslag Excursie naar Schijndel op 20 juni

Het was zinderend heet, maar toch ondernamen een twintigtal mensen de fietstocht naar het Jan Heestershuis in Schijndel.

De eerste gids nam ons mee de straten van Schijndel in. Van het vroegere kloostercomplex is maar een fractie over, maar ook dat is nog steeds indrukwekkend groot. Onze gids had interessante achtergrondinformatie over de zusters maar liet zich ook wel eens verleiden tot populaire aannames. Gelukkig hadden we in ons gezelschap twee zusters van het Veghelse klooster. Zij wisten de juiste nuances aan te brengen. Leerzaam voor alle toehoorders inclusief de gids.

Verderop troffen we in het plaveisel diverse attentiestenen. Een initiatief dat wij, Vehchele, van Schijndel hebben overgenomen. Heemkundekringen kunnen van elkaar leren door met elkaar te delen. Bij ieder plekje waar de gids haar toelichting gaf op wat wij zagen, zochten we alle beschikbare schaduw op. Dankzij de voormalige burgemeester Scholten is er in de openbare ruimte van Schijndel veel kunst te vinden. De glazen boerderij op de Markt van Winnie Maas is recenter en zeker de moeite waard. Wij bleven buiten. De hitte weerkaatste van de muren en steeg van de straat op tot ver over de dertig graden. We keerden terug naar het Jan-Heestershuis.



*Links het Jan Heestershuis en rechts de excursiegroep*

In de expositieruimte aldaar was het aangenaam koel. Na de koffie met cake kregen we in twee groepen een rondleiding. In de tentoonstellingsruimte stonden imposante houten mensfiguren opgesteld met daarachter steeds schilderijen waarin de vormen van de houten figuren terugkwamen.

Beeldhouwer Jan Aldenhoven en schilder Ad Kooijmans hebben samen een uitgelezen kunstzinnige combinatie gecreëerd.



*De authentieke keuken is nog intact*

Daarna werden we meegenomen door de woon- en werkvertrekken van de schilder Jan Heesters en kregen zijn levensverhaal te horen. Zijn opleiding, zijn huwelijk met de Veghelse Maria van Eert uit de Hoogstraat (met haar zus Dina samen DinaMiet genoemd). Ook over de Schijndelse kunstschilder Dorus van Oorschoot kregen we een boeiende vertelling aan de hand van de diverse werken die er in de vertrekken hingen.

Tegen vijf uur bedankte de voorzitter van Vehchele de gidsen en de deelnemers voor hun betrokkenheid en werden de fietsen weer opgezocht. Sommigen gingen direct naar huis, anderen deden eerst nog een terras eer aan voor een heerlijk koel glas...

## 2. Verslag Boekpresentatie Adriaan van der Linden 24 juni 2017



*Een trotse Adriaan van der Linden met zijn boek.  
Op de achtergrond de vele belangstellenden bij de presentatie*

Er gingen heel wat bèkskes koffie, foto's en verhalen vooraf aan het boek dat zaterdag onder grote belangstelling werd gepresenteerd in de Hertoghof in Veghel. Schrijver Adriaan van der Linden sprak tientallen oud-buurtgenoten van 't oude Beukelaar.

Van der Linden groeide op in de buurt en bouwde er zelf een huis in 1963. Echter, veel van wat vroeger de Beukelaar was moest wijken voor de aanleg van De Bunders. Slechts enkele boerderijen zijn blijven staan. De knotwilgen zijn een herinnering aan vroeger. Bewoners zijn cruciaal in het boek van Adriaan van der Linden. Alle families die vroeger in Beukelaar of de huidige Bunders woonden, heeft Van der Linden proberen te achterhalen. Het boek bevat veel foto's van vroeger. Hij heeft daarvoor veel hulp gehad van Johan van Rijbroek van Heemkundekring Vehchele. Ook anderen van de heemkundekring hielpen mee, evenals Adriaans vrouw Diny.

Na een kleine lezing van heemkundevoorzitter Bernard Vissers, reikte de schrijver een van de eerste exemplaren uit aan kleinzoon Tijn.

### **3. Crossroads op 7 september**

#### *CROSSROADS BRABANT IN VEGHEL: VERTEL UW PERSOONLIJKE VERHAAL*

Op 7 september organiseert Stichting Crossroads Brabant 40|45 de bijeenkomst "Vertel es!". Crossroads Brabant is een initiatief om het persoonlijke verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Brabant in samenhang te vertellen en uit te dragen. Om dit verhaal compleet te maken is ook uw verhaal nodig!

Om u verder te informeren over het project organiseert Stichting Crossroads Brabant samen met partners in het veld op 7 september een bijeenkomst in het Oude Raadhuis te Veghel. Tijdens de bijeenkomsten wordt u bijgepraat over het project Crossroads Brabant 40|45 en de komende herdenking van 75 jaar bevrijding van Noord-Brabant in 2019. Wat is een goed Crossroadsverhaal? Aan welke criteria moet dit voldoen? Maar vooral: wat is uw verhaal?

Stichting de Eerdse Molen, Bibliotheek Meierijstad en Heemkundekring Vehchele zijn betrokken bij deze avond.

*Datum: 7 september 2017*

*Locatie: Oude Raadhuis, Markt 1 in Veghel*

*Tijd: 19.30u-22.30u.*

Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden via: [crossroads-brabant@erfgoedbrabant.nl](mailto:crossroads-brabant@erfgoedbrabant.nl) onder vermelding van "Crossroads Veghel, 7 september".

### **4. Open Monumentendagen Meierijstad op 9 en 10 september**

De Open Monumentendagen 2017 staan in het teken van boeren, burgers en buitenlui. Verschillende monumenten in Meierijstad openen hun deuren voor het publiek. De heemkundekringen en Roois Cultureel Erfgoed bieden in samenwerking met de gemeente Meierijstad een fietsroute aan. De route voert fietsers langs de open monumenten en is gratis af te halen bij deelnemende monumenten, UITpunt Veghel en VVV's in Schijndel en Sint-Oedenrode.

De volgende Veghelse monumenten zijn geopend:

- \* H. Antonius Abtkerk, Esdonkstraat 2, Eerde (zaterdag en zondag)
- \* Sint-Antoniusmolen, Zandvliet 11, Eerde (zaterdag en zondag)  
Op zondag in combinatie met Geronimo-wandeltocht.
- \* Boerderij Ons Achterhuis, Hoogstraat 21, Veghel (zaterdag en zondag)
- \* H. Lambertuskerk, Deken van Miertstraat 2, Veghel (zaterdag)
- \* Oude Raadhuis, Markt 1, Veghel (zaterdag en zondag)

De route voert vanuit Eerde langs fietsknooppunten naar Erp.

Onderweg is er ook informatie over enkele bijzondere historische locaties zoals de Haanveldse Hoeve op het Havelt.

### **5. Film "Meerijstad Stroomopwaarts" op dinsdag 12 september**

Deze film gaat over de dorpen die nu Meierijstad vormen.

Met als leidraad "water dat stroomt en verbindt middels bruggen".

De film is op initiatief van de vier heemkundekringen gemaakt door de gelouterde cineast Henk Helsdingen uit Schijndel.

Exclusief voor haar eigen leden vertoont Heemkundekring Vehchele deze film op dinsdag **12 september om 19.30 uur** in de Trouwzaal van Het Raadhuis aan de Markt.

**Op zondag 24 september zal deze film voor iedereen worden vertoond op de volgende locaties, tijdens de Open Dag van gemeente Meierijstad:**

- De gemeentewerf in Schijndel,
- Het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode,
- Het dienstverleningscentrum in Veghel (gemeentehuis Stadhuisplein)

Ook zullen de heemkundekringen zich op deze locaties presenteren. Kom kijken op 24 september tussen 12.00 en 17.00 uur. U bent van harte welkom.

### **Herdenking Market Garden**

Tijdens de vele activiteiten in het centrum verzorgt Vehchele een kleine ondersteunende expositie in de Bibliotheek.

## 6. Lezing over het voedsel van vroeger, op zondag 29 oktober

In de maand oktober organiseert de bibliotheek allerlei activiteiten rondom het thema: **Heel Veghel Bakt**. Aan de heemkundekring is gevraagd of er iets te vertellen is over het voedsel in vroegere tijden.

Stof te over. Wat aten de mensen in de prehistorie, in de Middeleeuwen en daarna? Wat ging er vooraf, voordat de aardappel volksvoedsel werd? Hoe bewaarden ze het voedsel? Wat waren de gevolgen van oorlogen en hongersnood. Wat was bekend over geneeskrachtige planten en dodelijke schimmels? Daar is heel veel over te vertellen. Bernard Vissers zal op 29 oktober in woord en beeld uitleg geven over het voedsel van vroeger. De situatie in Veghel was natuurlijk weinig anders dan in de rest van Brabant. Toch zal, waar mogelijk, specifiek worden ingegaan op de Veghelse situatie.

**In tegenstelling tot onze andere lezingen zal deze bijeenkomst zijn op zondagmiddag van 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) tot 15.00 uur.**

Hierna is er nog wat te kijken en te proeven. Voor leden van de heemkundekring en de bibliotheek is de bijeenkomst gratis.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs 2,50 euro.



## 7. Overleden leden:

Op 20 juni 2017 overleed Riek Verberk-Gludemans uit Eerde. Ze was lid vanaf 2006 en schreef o.a. het mooie boek "DieGENEN uit De Eerde".

Op 14 juli overleed Frans Gieben. Hij was lid vanaf 2001.

Op 19 juli overleed Johan Vissers. Hij was lid vanaf 2012.

Op 25 juli overleed bestuurslid Rien Vlemmings. Hij was lid vanaf 2009 en vanaf 2012 bestuurslid.

We wensen de nabestaanden veel sterkte met het verlies. Mogen zij rusten in vrede.

## 8. Ontvangen materiaal, documentatie

In de afgelopen periode ontvingen wij:

Van **fam. Wagemakers** uit Oss ontvingen wij een originele fauteuil van burgemeester Van Lith (1924-1936), alsmede zijn geschilderd portret uit 1946 van de hand van H.A. van Nispen. (zie hieronder)



Van **dhr. Ad Kennis** schoolfoto's van L.O. en LTS en enkele oude ansichtkaarten.

Van **dh. Peter van der Linden** o.a. de boeken "Achter de schermen van de Tweede Wereldoorlog", "Verwoesting en Wederopbouw", De jaren '40-'45 (documentaire) en "Leven en werken in Nederland 1813-1963".

Van **mevr. Mia Rooijmans** onder meer de fotoboeken "Idealen" en "In dankbare herinnering" over de Congregatie der Broeders van de Onbevleete Ontvangenis (Broeders van Maastricht). Verder het "Handboekje voor de Congregatie van R.K. Vrouwen en Moeders te Veghel" en oude fotokaarten van het interieur van de kweekschool.

Van **mevr. Helmonds- Karthaus** uit Berlicum mochten wij het fotoalbum scannen van de families van Dr. Verbeek en Dr. Karthaus.

Van **dh. M. van Berkel** twee weekkranten "De Distributie-Bode" uit 1918.

Van **dh. Jan Neggens** enkele korpsfoto's van de Veghelse Brandweer.

Van **dh. Gerard van Asseldonk** een aantal bidprentjes.

Van **mevr. Ans Verbakel** onder meer foto's en ansichtkaarten van Eerde en Zijtaart en ook Veghelse suikerzakjes e.d.

Van **fam. v.d. Kammen** krantenknipsels afscheid burgemeester Schreven.

Van **dh. Jan van Ganzewinkel** een grote hoeveelheid boeken.

Van **dh. Jan van Cuijk** uit Uden enkele documenten uit WO II en kort daarna.

Van **dh. Frans Peijnenburg** een groot aantal videofilms en foto's uit zijn periode als wethouder en middenstander, waaronder een fotoalbum van de laatste Minijto tentoonstelling in 1997.



*Omslag van het Routeboekje*

**Heemkundekring Vehchele** heeft een routeboekje uitgegeven met alle informatie en afbeeldingen van de attentietegels die nu in het centrum van Veghel liggen.

**Dit fraaie boekje op A5 formaat is te koop bij heemkundekring Vehchele, Het UITPunt, Boekhandel Schellen, Boekhandel Bek en Peter Verbakel.**

**De prijs bedraagt slechts € 2,00!!**