

BOEKJE OVER DE GEBRANDSCHILDERDE RAMEN IN DE ST LAMBERTUSKERK



Wie ooit in de St. Lambertuskerk is geweest, zal daar onder de indruk geraakt zijn van de prachtige, gebrandschilderde ramen. Zeker als de zon door het gekleurde glas schijnt, is de betovering compleet. Al die kleuren, die voorstellingen en symbolen hebben ons iets te vertellen.....

Een drietal vrijwilligers van Heemkundekring Vehchele heeft zich daar de afgelopen jaren in verdiept om vervolgens de achtergronden van vele afbeeldingen op papier te zetten. Dit resulteerde in een handzaam boekje dat op 12 september in de St. Lambertuskerk is gepresenteerd.

Voor deze publicatie leverde Henk van der Voort prachtige foto's aan, Wim van Stiphout stelde met zorg de teksten samen over de religieuze voorstellingen en Gerard van Asperen ondersteunde dit alles met adviezen.

De publicatie is vanaf 14 september te koop bij boekhandel Schellen en HET UITPUNT, voor het symbolische bedrag van 8 Euro.

De gehele opbrengst hiervan gaat naar het in stand houden van de monumentale Lambertuskerk.

Heemkundekring Vehchele,

*Bernard Vissers,
Voorzitter*



Achter in het portaal

Centraal in het venster staat een verticaal naar beneden gerichte rechterhand. Het is de hand van God. Deze hand staat in een cirkel met een rood kruis en een gouden stralenbundel. Dit kruis verwijst naar het lijden van Jezus Christus; de stralenbundel naar de Heilige Geest. De ronde, blauwwitte sierrand roept het beeld op, dat de hand als het ware uit de hemel komt.

In de zeven raamsegmenten eromheen staan de zeven christelijke deugden, goede eigenschappen, in twee groepen op symbolische wijze afgebeeld.

Bovenaan, de drie goddelijke deugden:

1. het geloof (fides), afgebeeld door een kelk met hostie.
2. de hoop (spes), afgebeeld door de engel Gabriël, de bringer van de blijde of hoopvolle boodschap aan Maria, dat zij de moeder van de Verlosser werd;
3. de liefde (caritas), afgebeeld door een pelikaan met kruisnimbus, die met eigen bloed zijn jongen voedt.

Bij deze drie deugden staat de liefde in het midden, naar het woord van de apostel Paulus: *"Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste van deze is de liefde."*

Eronder staan de vier hoofddeugden, ook wel kardinale of zedelijke deugden:

4. de dapperheid (virtus, fortitudo), afgebeeld door een ridder in riddertenuë;
5. de rechtvaardigheid (iustitia), afgebeeld door een man met een diadeem, zwaard en weegschaal.
6. de matigheid (sobrietas), afgebeeld door een hert met de tekst 'sobrietas';
7. de voorzichtigheid (prudentia), afgebeeld door een slang, verborgen onder stenen in het struikgewas.

Onderaan links, de H. Georgius (St Joris) die met zijn lans de draak doodt.

Onderaan rechts de H. Michaël in zijn strijd met de draak.

Als voorbeeld deze beschrijving van een prachtig, maar vrijwel onbekend venster. Boven de voordeur, maar slechts gedeeltelijk zichtbaar, zodat het meestal over het hoofd wordt gezien.