



Heemkondekring

vehchele

MEDEDELINGENBLAD

Heemkondekring “Vehchele” is aangesloten bij de
“Stichting Brabants Heem” en opgericht op 23 april 1981.

Secretariaat: Vosseweide 10, 5467 ME Veghel
Arno van den Heuvel, tel. (06 22 45 71 57)
Heemkamer: In “Het Raadhuis”, Markt 1 te Veghel,
tel. **06-42 96 61 43** (tijdens openingsuren)
Bankrelatie: Rabobank, IBAN nr. NL52RABO0153393173
t.n.v. Heemkondekring “Vehchele”
Redactie: Arno van den Heuvel

2020-05

oktober 2020

Inhoud:

1. Voorwoord
2. Oproep deelname aan onze enquête
3. Presentatie boekje: Gebrandschilderde ramen Lambertuskerk
4. Ons veertigjarig jubileum
5. Schade attentietegels
6. Rabo-ClubSupport
7. Ledenbestand
8. Ontvangen materiaal en documentatie
9. Herhaalde oproep
10. Tienus vertelt

1. Voorwoord

Velen van ons zijn het gevoel van tijd even kwijt zijn. De regelmaat van veel activiteiten is stilgevallen. Kinderen gingen een tijd niet naar school en toch werd het vakantie. Dan wordt het september en de dagen worden korter. Blijkbaar is de zomervakantie voorbij, maar bij veel verenigingen blijft het stiller dan voorheen. Iedereen moet nog wennen aan het nieuwe normaal dat niet normaal aanvoelt.

Ook het bestuur van Vehchele worstelt met die gevoelens. We willen van alles, maar er kan heel weinig. Die sfeer zult u proeven in ons mededelingenblad..

Maar toch..... We proberen er samen iets van te maken en deze keer kunt u een actieve bijdrage leveren door de bijgevoegde enquête in te vullen.

Veel leesplezier. Tekst: Bernard Vissers

2. Enquête

Normaal zijn er vele momenten dat we elkaar in Veghel ergens kunnen ontmoeten. Zomaar toevallig op straat, bij activiteiten van onze vereniging, of op donderdagmiddag in de heemkamer.

Mensen kunnen ons dan aanspreken over van alles en nog wat. Niet dat we alles kunnen regelen, maar er is in ieder geval contact. Dat missen we in deze vreemde coronatijd toch echt wel. Lang moesten we zoveel mogelijk contacten vermijden en vooral veel ouderen doen dat nog steeds. Toch willen we het contact met onze leden niet verliezen.

Heemkundekring Vehchele heeft aandacht voor de plek waar mensen geworteld zijn en voor de mensen die deze plek gemaakt hebben tot wat die is.

Wij willen graag weten wat er leeft onder onze leden. Daarom nodigen we u uit om uw gedachten en ervaringen over de huidige stand van zaken met ons te delen.

Als bijlage vindt u een enquête. We zouden het erg op prijs stellen als u deze zou willen invullen. Met die informatie kunnen we het



toekomstig beleid van Vehchele nog beter afstemmen op de wensen van onze leden. Tekst Bernard Vissers

3. Presentatie boekje: Gebrandschilderde ramen Lambertuskerk

Zaterdagmiddag 12 september 16.00 uur. Normaal kun je een kanon afschieten in de Lambertuskerk zonder iemand te raken. Nu zat deze, volgens de coronarichtlijnen, zo ongeveer vol. Eindelijk zou het boekje over de gebrandschilderde ramen van de Lambertuskerk gepresenteerd worden. Het drietal: Gerard van Asperen, Wim van Stiphout en Henk van der Voort hadden er hun ziel en zaligheid ingelegd. 28 Maart 2020 stond op de kalender, maar corona besliste anders.



12 en 13 September is het monumentenweekend. De meeste activiteiten in den lande gaan niet door maar voor de werkgroep “Ramen Lambertuskerk” een mooi moment om het boekje te presenteren.

Omdat slechts weinigen aanwezig konden zijn, zijn de teksten van deze middag voor u verzameld en reeds toegezonden. Toch nog een foto van een fantastisch raam en het adres waar u het boekje kunt kopen:

Boekhandel Schellen en het UITpunt. Boekje kost € 8,00 en de opbrengst is geheel voor het restauratiefonds van de Lambertuskerk.

Tekst: Bernard Vissers, foto Henk v.d. Voort , oog van God

4. Ons veertigjarig jubileum

Op 28 april in 2021 is het precies veertig jaar geleden dat HKK Vehchele is opgericht. Dat is een mooie reden om daar samen even bij stil te staan.

Er zijn ideeën genoeg, zoals een expositie en lezingen over de geschiedenis van Veghel. Enkele maquettes van Veghel en omgeving in de loop der eeuwen. Aandacht voor de recente geschiedenis van de laatste 40 jaar in Veghel. **Maar... er zijn nog te veel onzekerheden over het verloop van de coronacrisis.**



Het geeft geen goed gevoel iets te organiseren waarvan de kans gering is dat het ook kan worden uitgevoerd. Dus ook hier moeten we een pas op de plaats maken. Natuurlijk zal er in de kroniek aandacht zijn voor dit feit. Ook zijn we in gesprek over een actie in de supermarkten met historische plaatjes zoals in andere plaatsen ook is opgezet. Ziet u (nog andere) mogelijkheden om dit jubileum vorm te geven? We horen het graag. Mail naar: secretariaat@vehchele.nl

5. Schade aan attentietegels

Misschien is het u opgevallen, er zijn attentietegels waarbij het oppervlak schade heeft opgelopen. We worden hierover regelmatig door mensen getipt. Die schade heeft verschillende oorzaken. Blijkbaar is de productie anders geweest dan voorheen waardoor er laagjes loslaten. (In Schijndel liggen de zelfde tegels na vijf jaar nog steeds als nieuw.) Ook met het vervoer zijn er waarschijnlijk kleine beschadigingen ontstaan die onder invloed van zon en regen groter zijn geworden. En tenslotte wist niet iedere onkruidbestrijder van Meierijstad dat de tegels minder goed tegen gasbranders kunnen, of tegen



machines met staalborstels.

Over al deze zaken zijn we in gesprek. Gelukkig denken de leverancier en de gemeente goed mee zodat wij niet voor de kosten op hoeven te draaien. We krijgen nog steeds veel positieve reacties op de tegels. Het verrast mensen van jong tot oud dat ze op een plek staan met een bijzondere geschiedenis. Dat prikkelt hun interesse. Dat zien wij graag. Tekst en foto: Bernard Vissers

6. Rabo-ClubSupport

Van **5 t/m 25 oktober** kan er weer gestemd worden voor de RaboClubSupport, ook wel Rabobank-clubkascampagne genoemd. Leden van de Rabobank kunnen vijf stemmen weggeven aan clubs die zij daarmee willen ondersteunen.



Heemkundekring Vehchele is al vanaf het begin één van de enthousiaste deelnemers. Vorig jaar behoorden we met het aantal stemmen zelfs tot de drie hoogste stijgers.

De laatste jaren zijn de opbrengen door Vehchele vooral gebruikt voor het uitvoeren van het project **attentietegels**. Binnenkort worden de laatste tegels gelegd in Zijtaart en Mariaheide. Daarmee komt het aantal attentietegels voor Veghel en haar vroegere kerkdorpen op 48 stuks. Hiermee is dit deel van het project voltooid.

De volgende fase van dit project zijn **toponiemenbanken** in het buitengebied. Binnen de voormalige gemeente Veghel zijn heel veel locaties in het buitengebied die historisch de moeite waard zijn. De oude veldnamen (toponiemen) verwijzen vaak al naar die geschiedenis. Om die namen te behouden en de geschiedenis hiervan weer tot leven te brengen, willen we op een aantal plekken bankjes realiseren met daarop de naam van het gebied en daarbij een bordje met een beschrijving. Zo stond er vroeger op het Havelt tot 1648 een kapel. Nadat de kapel verdwenen was, werd dat stuk grond nog steeds Kapelhof genoemd. Mooi om daar straks ergens een bankje te plaatsen met uitleg over de kapel.

Zo stonden er water- en windmolens in het buitengebied, stond er een galg op de heide en waren er oude boerderijen, wegen, en landerijen met een bijzondere geschiedenis.



Dit is een project waar we enkele jaren mee vooruit kunnen.

Intussen kunnen we ook nadenken over fiets- of wandelroutes langs deze banken en het uitwerken van de verhalen in een boekje of op de website .

Dus vinden we het fijn wanneer u straks **een of twee van de vijf beschikbare stemmen** uitbrengt op heemkundekring Vehchele. Bij voorbaat hiervoor onze dank.

Dit jaar kunt u ook stemmen via de Rabo-app en via de website van de Rabobank. Tekst :Bernard Vissers. Foto: Roois Cultureel Erfgoed

UW STEM IS GELD WAARD!!!!

7. Ledenbestand.

In de afgelopen maanden overleden: Dhr. Ad v.d. Donk, Dhr. Harrie v.d. Steen en mevr. Sophia Hendriks-Pennings.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe bij dit verlies

Welkom aan de volgende nieuwe leden:

T. Verbakel, A. v.d. Linden, A. v.d. Tillart en de fam. J v.d. Linden.

8. Ontvangen materiaal en documentatie

- Fam. v.d. Ven: Een ingelijste foto van de boerderij op America. Ook mochten we een aantal Bidprentjes scannen.
- Vic van Heeswijk: De originele fotocollage met Carnavalsprinsen van 1969 t/m 1987
- Chris Mouwen: Boek: “De Soevereine Heerlijkheid Commanderie Gemert.
- Nalatschap Albert Tünnissen: Doos glasnegatieven van diens oom Piet.
- Weduwe van Casteren-Sabel: 85 Pocketboekjes uit de serie “De Tweede Wereldoorlog in woord en beeld”. Uitg. Standaard
- Bidprentjes van heemkundekringen uit de regio.
- Bas Lemmens: Glas in lood raam met het wapen van Veghel en de Leeuw .Foto: Bernard Vissers



9. Herhaalde oproep:



Op onze website kunt u nog steeds terecht om info te verstrekken over onbekende foto's. Ga naar : www.vehchele.nl , klik onder **collecties** op Onbekende foto's. Daarna: Ga naar de collectie foto's onbekend. Mail uw opmerkingen/aanvullingen naar memorix@vehchele.nl onder vermelding van het objectnummer en onze dank blijft groot.

10...Tienus vertelt:

Omdat wij komende tijd weer meer thuis moeten blijven sluiten wij dit mededelingenblad af met een verhaal geschreven in het Brabantse dialect. Het kost misschien wat meer leestijd maar de lach zal er niet

minder op zijn. Kom je er niet uit: Vraag het dan aan je buurtgenoten, op 1,5 meter.

Taandpijn

Al drie daag haai ik rond gelope mee 'n gloeiende taandpijn, dèr wa is da toch ellendig. Oons Drieka zee: " Daor is niks beter as flink wa flierthee drinke." Nou dè heb ik gedaon, mar 't hielp niks verdikkeme en snevel haai ik er ók al aon gegote, mar wa ik ók dee 't hielp niks nie.

'k Denk wa zal ik d'r ók nog langer rond gaon lope mee die grijsn-pijn, ge kunt 'r snordjuu snachts nog nie fesoenlijk van slaoppe.

Ikke naor d'n tandendokter ik waar den eurste en daor zaat ik allenig indie grote wachtkamer, mar daor kumt warempel Grard van Janus Juppebinne mee ne grote rooie tèsnuzzik um zunne kop gebonde, en ie keek zolelijk dat'r nen dollen hond nog wel schrik van zou krijge."

Mar Grard," zin ik zo " Ge hèt zeker ók taandpijn ?"" Jao, en schrik ók," zeet ie " En nog nie zo'n klein bietje ók nie."

Ik zee: " Schrik heb ik niks want 't hee ummers niks te betekenen, 't iszo gebeurd ge zult mijn gin kikske heure geve.

"Toen moes ik mee, want dieën taanden-dokter kwaamp me roeppe, mar toen ik daor bij 'm zaat ging ik tekeer as 'n mager verke, gruwelijk wa heb ik gekwikt.

Toen ik klaor waar stond Grard van Janus Juppe me in de gang op te waachte. " Ik daacht da gij ginne schrik had, en dè ze auw nie zo'n heurre." zin'ie.

" Nou," zee ik " schrik haai ik niks, en dieën taand daor heb ik niks van gevuld, mar al dieën tijd dat'ie mi me bezig waar hee dieën taanden-dokter op m'n ekstersoog gestaon, en dè dee wel zeer.

Bron: Guus van Gorp



Kijk voor het allerlaatste nieuws op:

[WWW. Vehchele.nl](http://WWW.Vehchele.nl)

Helaas is onze Heemkamer nog steeds gesloten, maar u kunt ons bereiken via: info@vehchele.nl of secretariaat@vehchele.nl