

GROTE BELANGSTELING LEZING GESCHIEDENIS VAN VEGHEL

Vogelvlucht

Een volle H. Hartkerk, maandagavond 25 oktober, met mensen die kwamen luisteren naar: "Veghel van Vuursteen tot Voedingsstad en Verder." En dat in Vogelvlucht, want hoe kun je anders duizenden jaren geschiedenis in twee uur vertellen?

Het oudste deel van de geschiedenis van Veghel; van de ijstijden, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de Tachtigjarige Oorlog tot aan de tweede wereldoorlog werd door Bernard Vissers visueel in beeld gebracht. Hij merkte op dat je over elk onderwerp apart al een hele lezing zou kunnen geven. Misschien iets voor de toekomst in de vorm van een cursus Veghelologie.

Wederopbouw

Na een korte pauze nam Rolf Vonk het woord over en bracht de periode vanaf 1945 tot 2021 en verder in beeld. De wederopbouw, de afbraak van huizen op de Markt en in het oude centrum kwamen ter sprake evenals de perikelen rondom samenvoeging met Uden.

Ondanks dat Veghel niet aangewezen werd als kerngemeente, wist het zich op eigen kracht sterk te ontwikkelen. Wel was het heel jammer dat het ziekenhuis uit Veghel verdween waardoor de zorgfunctie, die Veghel jarenlang voor de regio heeft gehad, minder werd. Met een gloedvol betoog over de waarde van erfgoed voor ieder van ons sloot hij zijn verhaal af.

Veghelaar

Veel bezoekers waren verrast door de rijke geschiedenis die Veghel heeft. Zowel voor mensen geboren en getogen in Veghel was het interessant, als voor nieuwkomers.

Een opmerking na afloop van een bezoeker vatte de avond mooi samen: Ik woon nog niet zo lang in Veghel, maar na deze avond voel ik me meer Veghelaar dan ooit!"



